

Αγαπημένοι μου μαθητές, αισθάνομαι την ανάγκη να σας στείλω μερικές σκέψεις μου....

Με αυτό το προσωπικό σημείωμα που ελπίζω να διαβάσετε όλοι οι μαθητές και οι γονείς σας, θέλω να σας τονίσω αυτό που πάντα σας λέω στις τάξεις....Η Μουσική και γενικότερα οι Τέχνες, είναι η πιο όμορφη συντροφιά στη ζωή μας....Σε ευχάριστες ή δύσκολες στιγμές πάντα μας συνοδεύουν....σκεφτείτε αυτό το απλό : Τώρα που είμαστε αναγκασμένοι να είμαστε στα σπίτια μας, τι έχουμε για συντροφιά οι περισσότεροι; Μουσική,Ταινίες, Θεατρικές παραστάσεις,Ζωγραφική,Χορό και ενασχόληση με τα Μουσικά όργανα που παίζουν μερικοί από εμάς...αλήθεια σας λέω,προσωπικά παίζω στο πιάνο μου κάθε μέρα πολλές ώρες...αισθάνομαι αυτήν τη χαρά της δημιουργίας ...και φανταστείτε ότι εγώ παιδιά,δεν βρίσκω τα ρούχα μου και το φαγητό μου έτοιμο όπως εσείς από τους γονείς και τους παππούδες σας....σκεφτείτε λοιπόν ότι εσείς έχετε περισσότερο χρόνο να κάνετε χίλια δυό πράγματα όμορφα ,χαρούμενα ,εποικοδομητικά και όλα με γέλιο και χαρά...αφήστε την γκρίνια στην άκρη και τραγουδάτε και χορεύετε όσο πιο συχνά μπορείτε πριν,ενδιάμεσα και μετά από τα μαθήματα που και οι άλλοι δάσκαλοι θα φροντίσουν να σας στείλουν για να μην διακοπεί η μόρφωσή σας...όλα θα γίνουν όμορφα και χαρούμενα αυτήν την περίοδο που είναι παράξενη για όλους μας ...μικρούς και μεγάλους...!

Λίγα λόγια για τούς μαθητές-τριες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τα **ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ** του Μαθήματος της Μουσικής...(όσοι τα έχετε στο σπίτι) Τα τετράδια εργασιών γράφουν τον τίτλο τους ακριβώς έτσι : *Τετράδια Εργασιών* και είναι αυτά που για ευκολία πολλοί τα ονομάζουν «**λεπτά**» για να ξεχωρίζουν από τα **Βιβλία της Μουσικής** που είναι τα «χοντρά».

Μέσα στα τετράδια εργασιών υπάρχουν οι **δραστηριότητες** σε κάθε κεφάλαιο,όπως όλοι γνωρίζετε: δραστηριότητα 1,δραστηριότητα 2 κλπ.

Αυτό που μπορείτε όλοι με δική σας πρωτοβουλία να κάνετε ,τώρα που δεν είμαστε ακόμα στην τάξη, και δεν μπορώ ο ίδιος να σας εξηγήσω όλες τις δραστηριότητες,είναι να ξεφυλλίσετε το τετράδιο εργασιών της τάξης σας και να ασχοληθείτε με όποια δραστηριότητα κρίνετε πως σας φαίνεται εύκολη και ενδιαφέρουσα. Εννοείται,ότι παράλληλα μπορείτε να ανοίγετε το Βιβλίο της Μουσικής(χοντρό),για να βλέπετε σε ποιο ακριβώς κεφάλαιο αντιστοιχούν οι δραστηριότητες.

Αυτή η ενασχόληση σίγουρα δεν είναι πάρα πολύ χαριτωμένη,αφού στην τάξη όλοι ασχολούμαστε μαζί και εξηγούμε όλες τις απορίες που παρουσιάζονται....αυτό που θέλω είναι να ΜΗΝ ΣΤΕΝΑΧΩΡΙΕΣΤΕ αν δεν καταλαβαίνετε κάτι από το μάθημα...δείτε το σαν ένα μικρό παιχνίδι που κάνετε μόνοι σας....αν σας φαίνεται δύσκολο να ολοκληρώσετε μια δραστηριότητα, ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ !!!...αφήστε την και βρείτε άλλη που θα σας τραβήξει την προσοχή.

Στα επόμενα «μαθήματα» που θα σας στέλνω ,μέχρι να βρεθούμε πάλι στις τάξεις, θα προσπαθήσω να σας δίνω παιχνιδιάρικες δραστηριότητες για ΟΛΕΣ τις τάξεις....ΔΕΝ θα τις ξεχωρίσω,ούτε θα τις κατατάξω σε επίπεδο διαφορετικών τάξεων γιατί επιθυμώ ΟΛΟΙ να διαλέξετε μόνοι σας από τις πιο απλές ως τις πιο «προχωρημένες»...για να είμαι βέβαια ειλικρινής,δεν θα υπάρξουν προχωρημένες,γιατί εμείς παιδιά, στο Μάθημα της Μουσικής έχουμε μάθει πρώτα να γελάμε,να τραγουδάμε,να χτυπάμε το ρυθμό με τα χέρια μας και να συζητάμε όμορφες ιστορίες για κάθε γιορτή του χρόνου...αυτό να ξέρετε μου λείπει κι εμένα πάρα πολύ.....Θυμηθείτε τι όμορφα συζητάμε και τραγουδάμε όταν μιλάμε για τα κάλαντα του χρόνου ή για τον χαρταετό, για τον Λάζαρο,για τα χελιδόνια,τις εποχές του χρόνου,τους συνθέτες και τα έργα τους...!

Ελπίζω ,πολλοί από εσάς να έχετε ήδη δει ότι σας έχω ήδη στείλει στη σελίδα της Τάξης της Μουσικής....οι σύνδεσμοι (links) αντιστοιχούν σε πολύ όμορφες παραστάσεις μουσικής και μπαλέτου...σε αφιερώματα και ταινίες για τους συνθέτες , όπως έχουμε μιλήσει στην τάξη.

Σας έχω προτείνει την εξαιρετική ταινία **«Τα παιδιά της Χορωδίας»** !!! Θα σας προτείνω σύντομα και άλλη ταινία που μπορείτε να παρακολουθήσετε όλη η οικογένεια μαζί.

Να έχετε το νού σας τις επόμενες ημέρες για τις δραστηριότητες -παιχνίδια που θα σας στείλω εδώ που μπαίνετε όλοι :Τάξη Μουσικής.

Σας φιλώ όλους,εσάς και τις οικογένειές σας....ο δάσκαλός σας της Μουσικής,Παναγιώτης Τίντας.



